

VOORWOORD

Onze dochter Gilat heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in het ziekenhuis. In het AMC was ze wereldberoemd, als ze over de gang liep zwaaide iedereen naar haar. Ik kan me nog een ochtend herinneren dat we de gehele nachtdienst aantroffen rond haar bed. Omdat het zo gezellig was.

'Iets om naar uit te kijken'

Gilat was altijd positief ingesteld. Ze was creatief en gericht op de mooie dingen die er waren. Als we na een vervelend onderzoek nog even langs de kinderboerderij in het ziekenhuis zouden gaan, kon ze zich daar ontzettend op verheugen. Als je ernstig ziek bent, is het belangrijk om ergens naar uit te kijken, om even afgeleid te zijn en om te ervaren dat er ook nog wat anders bestaat dan die ziekte en die behandelingen. Een wereld van vrolijkheid, muziek en fantasie.

'Theater is een medicijn dat geen dokter voor kan schrijven'

Stichting Gilat verzorgt theatervoorstellingen, workshops en ontmoetingen met bekende Nederlanders voor ernstig zieke kinderen. Zij hebben plezier, afleiding en iets om naar uit te kijken het hardst nodig. Gemiddeld zijn er zo'n dertig bezoekers per voorstelling. Niet alleen de zieke kinderen zelf, ook hun vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, papa's, en mama's, opa's en oma's zijn van harte welkom. Ook voor hen is dit belangrijk. Zoals een vader eens zei na een voorstelling: 'Als je je kind ziet lachen, kun je zelf ook weer door.'

Een kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan overkomen. Het enige wat nog erger is, is als je kind vergeten wordt. Gilat is elf en een half jaar oud geworden. Met onze stichting houden we de herinnering aan haar in leven en steunen we kinderen die het moeilijk hebben. De naam Gilat betekent vreugde en dat is precies wat we binnen de muren van het ziekenhuis brengen. Want theater is een medicijn dat geen dokter voor kan schrijven.



Jair Eisenmann
**Vader en voorzitter
Stichting Gilat**



Gilat Eisenmann